

Geluk is de prijs die men ontvangt
als men zichzelf geschonken heeft.

(Reninca)

†

Dit weze een dankbare, piëteitsvolle
herinnering aan de heer

PORPHYRE BRANDT

Fiscaal raadgever
Lid van «Broederband»

geboren te Lebbeke op 16 februari 1913
en overleden te Dendermonde op 20 juli 1982,
gesterkt door de genademiddelen
van de H. Kerk

Afscheid nemen van iemand kan pijnlijk zijn,
maar doet ook nadenken. Zo wordt het af en
toe een goede pijn. Dat was het voor Porphyre
ook, want hij liet veel goeds achter.

Hij was een man die sober leefde, die geen
slaaf was van onechte noden, maar belangloos
kon meedelen van zijn bezit, zijn tijd, zijn aan-
dacht en interesse. Hij baande zich niet met
ellebogen keihard een weg tussen mensen,
maar geloofde in hartelijkheid, goedheid en
dienstvaardigheid. Talloos zijn diegenen die op
hem beroep mochten doen en zijn vele vrienden
zullen voor altijd met dankbaarheid terug
denken aan zijn grote professionele en men-
selijke kwaliteiten.

Voor zijn familie was hij openhartig in denken
en doen. Iemand die over eigen belangen heen,
pogde iedereen tot zijn recht te laten komen,
en kansen wou geven. Sterker dan alle schijn
was voor de vele neven en nichten de eenvoud
en het gezag van 'nonkel Porphyre'.

Zijn diepste zorg ging echter naar zijn twee
zusters, met wie hij een lang en liefdevol le-
ven heeft samengewoond, naar wie zijn vriend-
schap is uitgegaan, voor wie P. een mens was
om van te houden.

Wij zijn dankbaar voor dit leven in dienst van
zijn familie, zijn Vlaamse volk en God. Een
leven dat, door alle zware familiale en per-
soonlijke beproevingen heen, getekend werd
door een groot geloof en moed.

Heer onze God wij bidden U, neem hem op
in uw eeuwige vreugde, mocht alles wat hij
heeft gepresteerd ten goede komen aan deze
wereld; dat wat hem heilig en dierbaar was
geëerd mag worden door mensen die na hem
komen; en dat hij in alles waarin hij groot en
lief geweest is tot ons mag blijven spreken
ook nu hij gestorven is.

O.L.Vrouw van Lebbeke, bid voor ons.

De families Brandt en De Mol danken

- voor uw intens medeleven
- voor uw gebed en uw kristelijke solidariteit

Begr. Alb. De Wit, Bruss. stw. 18, Lebbeke.
Drukkerij Pisane, Lebbeke.