

„Lijden betekent : Gods lieveling zijn.,
(S. Kierkegaard)

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Jeanne BRANTEGEM

echtgenote van de heer

Robert ROBERT

geboren te Ninove, de 11 februari 1922 en
aldaar zachtjes in de Heer ontslapen, de
4 maart 1970. Voorzien van de HH.
Sakramenten der Zieken.

—
Toen de gezondheid haar werd ontnomen, scheen de zon in haar leven voor goed onder te gaan. Maar ze hield van het leven en zij had vertrouwen in God. Haar wereld werd de kamer, waar haar ziekbed stond. De lange eenzame uren heeft ze gevuld met bidden en met de muziek, die haar hart en geest verblijdde. Een kort bezoek kon haar gelukkig maken en onderbrak het wachten op de komst van haar geliefde echtgenoot. De goede zorgen van haar trouwe Yvonne hebben haar lijden verlicht en draaglijker gemaakt.

Voor allen was zij een lichtend voorbeeld van kristelijke aanvaarding en levensmoed.

Moge de Heer, die haar doorheen het lijden heeft geholpen, haar nu ook over de dood heen, in Zijn eeuwige heerlijkheid opnemen.

Maria, Moeder van Smarten bid voor ons.

Voor uw innige deelneming en
gebeden danken U beleefd :

De families :

BRANTEGEM,

ROBERT,

D'HONT

en

DE ROOCK

—
Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove