

Geloofd zij Jezus-Christus!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Louisa BRECHT

Weduwe van Mijnheer

Remi VAN DER LINDEN

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 25 juni 1883,
en er godvruchtig overleden, de 20 september 1960,
versterkt door de Heilige Sacramenten der sterven-
den en de Pauselijke Zegen.

Zalig zij die in de Heer sterven, want voor hen is
het sterven geen dood maar de overgang naar het
onvergankelijke leven in God.

In haar geloof en haar liefde putte zij haar eigen
goedheid; haar vurig en oprecht gebed gaf haar
iedere dag de nodige sterkte om werk en last en
soms ook pijn te dragen.

Waar zulk leven voorafgaat moet men het sterven
niet vrezen. Zulke dood is kostbaar in de ogen van
God.

De zoetste troost, die men stervende genieten
kan, is de getuigenis van een goede echtgenote en
een liefdevolle moeder geweest te zijn en aan zijn
kinderen de christene deugd te hebben ingeprint.

Mijn teergeliefde kinderen en kleinkinderen,
bloedverwanten en vrienden, troost U. Hebt dank
voor uwe genegenheid en liefde en blijft mij in-
dachtig in uw gebeden.

Tot wederziens bij Jezus in de schone Hemel.

Jezus, mijn God, ik bemin U bovenal. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsbergen

De familiën **VAN DER LINDEN, BRECHT,**
CARRYN, GROENINCKX.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.