

God, neem hem op in Uw vreugde.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ACHIEL BREDA

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-LOUISE VANDEVELDE

geboren te Heestert op 18 juni 1920 en plotseling
overleden te St.-Maria-Lierde op 15 september
1989. Gezalfd met de H. Olie "in extremis".

Voor elke mens is het leven hier op aarde slechts een doorgang. Of hij sterk en groot is, zwak of klein, eens komt het ogenblik dat hij de overgang naar het nieuwe leven moet meemaken. Als landbouwer heeft Achiel de kans gekregen al het groeiende en het bloeiende in de natuur te bewonderen om het tenslotte te mogen oogsten tot onderhoud van zijn gezin en de mensengemeenschap. Noeste en volhardende arbeid is zijn dagelijks leven geweest. Als leider van zijn bedrijf heeft hij samen met zijn echtgenote, met wijsheid en doorzicht moeten werken. Grote werkkraft, verstandelijk overleg en arbeidsgeschiktheid zijn wel de grote gaven geweest die hij van God mocht ontvangen. Dankbaar tegenover God om zulke levensgaven, aan deze echtgenoot en vader gegeven, beziele zeker op dit ogenblik zijn naastbestaanden.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij gezorgd voor onze kinderen, voor ons bedrijf. Tijdens de goede dagen hebben wij de vreugde gedeeld, tijdens de kwade dagen betekenden

wij voor elkaar een steun. Dank u om de zorg die gij mij betoond hebt, om de ijver waarmee gij mij hebt bijgestaan in het leven van elke dag.

Bemide kinderen, tijdens uw dagelijks werk zal u veel herinneren aan uw vader. Mijn beeld moge u bijblijven. Weest nu een hulp en een steun voor uw moeder. Vertelt ook mijn kleinkind over zijn grootvader. Vergeet niet, in de drukte van uw werk, voor uw vader te bidden.

God van ontferming en genade, wij bevelen u Achiel aan. U hebt hem bij de doop aangenomen als Uw zoon en hem opgedragen op pad te gaan en vruchten voort te brengen. Misschien kwam U op een uur waarop U door hem niet werd verwacht. Moge U hem als een trouwe en verstandige knecht aangetroffen hebben. Wil nu voor Achiel een vader zijn die voor hem een eeuwig feestmaal aanricht.

**De families BREDA, VANDEVELDE,
PAUWELS en DE SRUYTIER,**

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelname en uw vroom gebed.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59