



Nadat hij vroom de Paascommunie had ontvangen en gesterkt door het Sacrament der zieken is zacht ontslapen op 24 april 1968

de Heer

FIRMIN BREMILS

weduwnaar van Mevrouw

Bernarda CORIJN

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 6 oktober 1888.

Lid van de bond van het H. Hart.

Wij dan verkondigen u de blijde boodschap dat God de beloften aan de vaderen gedaan voor ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jesus te doen verrijzen.

Handelingen 13, 32

Dit is de overwinning die de wereld overwint : ons geloof.

1e Joh. 5, 4

Weest navolgers van God zoals geliefde kinderen past : leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind, en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer dat God behaagt.

Efes 5, 1-2.

Omringd door de zorgen en de liefde van de zijnen, heeft hij een schone oude dag gekend. Toch waren de kwellingen der ziekte een zware beproeving ; hij heeft ze kloekmoedig gedragen en zijn steun gezocht in aanhoudend gebed.

Hij mocht terugblikken op een leven van werkzaamheid en plichtsbetrachting. Hij was een eerlijk en goed mens.

Dat zijn kinderen en nageslacht zijn nagedachtenis eren door hem na te volgen.

Mijn Jesus, barmhartigheid !



Voor uw blijken van genegenheid en kristelijke deelneming en vooral voor uw gebed voor onze dierbare overledene, danken U van harte :

*De families BREMILS,
CORIJN,
BERTHOUIL,
VAN LAETHEM.*

.....
Uitg. De Freyn, Vloerzegem.