

HEER, UW HEILIGE WIL GESCHIEDE !...



BID VOOR DE ZIEL VAN
Heer Petrus BREMILS

echtgenoot van

Mevrouw Stephanie CIETERS

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem, de 26 Februari
1880 en er godvruchtig overleden de 7 Maart 1950,
gestrikt door de laatste HH. Sakramenten.

*De dood komt als een dief in de nacht, onverwachts
en zonder meedogen ; maar als werktuig van God,
laat Deze hem werken naar zijn hand ; gelukkig de
man dien hij bereid vond.*

*Hij was een goede vader, een trouwe echtgenoot,
een werkzaam en deugdzaam man ; die hem kende
eerde hem, die hem omringde beminde hem, en zijn
kinderen waren fier over hun voorbeeldige vader,
diens voorbeeld en offervaardigheid ze mochten na-
volgen.*

*Heer, verlaat uw vrienden niet die U trouw dienden !
Beminde echtgenote, droef is ons afscheid maar
eens verenigt God ons in het eeuwig geluk waar geen
lijden noch treurnis zijn. Beminde kinderen, luistert
voort naar de lessen van uw vader, eert uw moeder in
haar oude dag en bemint elkander. Bidt allen voor
mijn zielegeluk.*

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Zoet Hart van Maria, bid voor ons !

H. Jozef, patroon der goede dood, sta ons bij !

Uitg. A. DE TURCK, Smeerebbe-Vloerzegem

De familiën BREMILS, CIETERS en BERTHOUIL

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijk rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Heer Petrus BREMILS

danken U van harte.