

't mooiste wezen op aard,
voor mij 't meeste waard,
zijt gij, moederke van mij !



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Mevrouw

Frans BREMS

geboren **Alice PEETERS**

Afgevaardigde-Beheerder van de
Etablissements Peeters Brems & C^o N.V.

Lid van de Kristelijke Bond van

Gepensioneerden

geboren te Antwerpen op 9 april 1904
en aldaar in het A. Ziekenhuis Stuyvenberg
godvruchtig overleden op 7 januari 1980.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

Een in-goed mens is van ons heengegaan. Vele
mooie herinneringen van haar blijven in onze
geest voortleven.

Haar liefde ging in de eerste plaats naar haar
kinderen en kleinkinderen, voor wie ze zó be-
zorgd was. Gans haar familie en allen die haar
omringden hadden een bijzondere plaats in haar
hart.

Zij toonde zich dankbaar om alle blijken van
vriendschap, dienstbaarheid en toewijding die
haar werden betoond.

Zestig jaar lang leefde ze voor de zaak die ze
samen met haar vader, haar man en kinderen
heeft groot gemaakt.

Haar voornaamheid en fierheid sierden haar tot
een grote persoonlijkheid.

Haar geloof inspireerde haar om te leven voor
anderen, maar dat zelfde geloof heeft haar
dankbaar gestemd voor al wat goed is, eigen
leed vergetend.

Lieve moeder en grootmoeder, uw heengaan
doet ons pijn. Wij zullen u missen, want bij u
vonden wij een thuis. Daarom was ons niets
teveel voor u.

Wij danken u om uw leven voor ons, samen
met vader en de velen voor wie u in goedheid
zo dienstbaar zijt geweest.

Helpt u ons - nu allicht nog meer dan voor-
heen - om op onze beurt een leven op te
bouwen dat, wat geloof en inzet betreft, een
beetje mag gelijken op het uwe.

Nu weet u wat wij bedoelen als we bidden :

"Onze Vader die in de hemelen zijt . . .

"Waar geen ziekte meer is . . .

"geen rouw, geen geweent of smart

"want alle pijn is nu voorgoed voorbij".

De Heer schenke u nu de eeuwige en
welverdiende rust.

De familie dankt u ten zeerste voor uw blijken

van medeleven en uw gebeden.

Begr. Peeraer - Wijnegem - T. 536083 - 537519