

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Edmond - François

BREWAEYS

Echtgenoot van Mevrouw GETTEMAN

Geboren te Brussel den 11 September 1884 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden te St-Gillis-Dendermonde, den 31 Maart 1950.

voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden,

Oud-Strijder 1914-1918. - Ridder in de Leopold Orde met Zwaarden. - Zilveren medaille in de Leopold Orde.

Oorlogskruis met palmen. - Yzerkruis. - Vuurkruis.

Herinneringsmedaille van de oorlog 14-18. - Medaille der Overwinning. - Militaire medaille. - Burgerlijke medaille van 1ste en 3de klas. - Herinnerings medaille van Eeuwfeest van 's Lands Onafhankelijkheid.

Hoe haastig vluchten de dagen van dit aardsche leven weg, en hoe talrijk zijn intusschen de donkere dagen van verdrukking en lijden, van smarten en bitterhede! Het onvergankelijk geluk en den onverstoorden vrede zullen wij slechts vinden in het eeuwig leven bij God; hoe wijs en voorzichtig is het dus, dit kortstondig leven verdienstig te maken en in alle werken Gods geboden voor ogen te hebben, zowel in lijden als in vreugde deemoedig en betrouwvol tot God te kunnen zeggen: «Heer uw wil geschiede Uw naam zij gebenedijd».

In de bange oorlogsjaren heeft de duurzame afgestorvene zijn land trouw en heldhaftig gediend, daarom heeft hij de erkentelijkheid van ons allen verworven en bidden wij in dankbaar aandenken: «Heer wees zijn ziel genadig en schenk hem de eeuwige rust».

Duurbare Echtgenote en Kinderen, troest U met de g dachte dat wij weldra elkaar zullen wederzien en weest mij ook gedachtig in uwe gebeden

R. I. P.

Drukk. Galle-Vroom. St-Gillis

De Families BREWAEYS, KEYMEULEN, GETTEMAN,
& VLEURINCK.

BEDANKEN.