

*"Neem mijn juk op uw schouders
en leer van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen."*

Mt. 11, 29



BLIJVENDE HERINNERING AAN

DIONYSIUS BREYNAERT

echtgenoot van

MARIA LOUISE VAN BELLE,

geboren te Onkerzele op 25 april 1908
en godvruchtig overleden te Zottegem in
het Sint Elisabethziekenhuis op 18 oktober
1983, gesterkt door de H. Sakramenten
der stervenden.

Oud-strijder en Krijgsgevangene 1940-45.

*De families BREYNAERT,
VAN BELLE,
STEVENS,
DE MULDER*

*danken U voor uw gebed, uw aanwezig-
heid en de bliken van medeleven.*

Slechts enkele maanden na het afsterven van zijn geliefde dochter Jeannine is onze dierbare echtgenoot, schoonvader en grootvader haar gevolgd in de hemelse aanwezigheid God's. Stil en huiselijk waren zijn laatste levensjaren getekend nadat hij ophield te werken en hij droeg verder met een doorzettend geduld zijn niet al te beste gezondheid. God's wegen zijn niet te doorgronden, maar wat we wel weten door de openbaring is, dat we allen geroepen zijn tot Gods'hemels rijk en verlost werden van onze zonden door het heilig kruis.

Dankbaar kunnen we dan ook zijn, om zulk een goede en barmhartige God, die Onze Vader is en Schepper van al wat bestaat. Als we het geloof maar bewaren en er ons leven naar schikken, wacht ons de kroon der gerechtigheid.

Dierbare echtgenote, schoonzoon en Geert, wat ben ik U dankbaar om de vele jaren die we samen gelukkig hebben mogen leven en dat we mekaar gesterkt hebben in de moeilijke periode van ons bestaan. Mijn aardse taak is volbracht, de uwe is nog bezig, blijft dan gelukkig en hoopvol tot die dag dat uw eigen bestaan een einde neemt om de bekroning te ervaren bij de hemelse vader.