

Heer, ik heb de glorie van Uw huis bemind! (Ps. 25. 8)

Deze woorden van de psalmist komen ons spontaan voor de geest, nu het heengaan van onze goede herder voor ieder van ons een treurige werkelijkheid is geworden.

Wanneer hij drie jaar geleden voor 't eerst de kerk van Ename zag, wist hij terstond dat hem een zware taak te wachten stond. Met jeugdige moed en aanpak is hij aan het werk gegaan.

En nu onze kerk weer een juweel is geworden, herinnert er alles aan hem, aan zijn scherpe blik, aan zijn bezorgdheid voor het huis van God. Nu onze kerk weer te glanzen staat, stellen wij ons de vraag: waarom die haast waarmee hij dit werk "af", wou?

"Heer, ik heb U willen dienen in goedheid, gerechtigheid en waarheid. .. (Ef. 5. 9)

Maar we hebben meer verloren dan een decorateur van onze kerk. Wij hebben allen onze beste vriend verloren. Een priester die door roeping midden het volk stond. Wat hebben onze oude mensen en zieken aan hem verloren? Hoe voelt de jeugd van Ename hoezeer hij van haar hield! Eenvoudige dienstvaardigheid, geduld en een grote menselijke takt kenmerkten zijn omgang met zijn parochianen. Voor zijn medewerkers een man die kon waarden en aanmoedigen. Een uniek collega voor zijn confraters, gulhartig en loyaal. "Nonkel Pastoor", voor zijn familieleden, hun toevlucht en een blijvende liefdeband.

Heer, geef hem die U zo trouw gediend heeft en zijn priesterlijke zending zo goed beleefd heeft, de beloning en de rust die hij zich op deze wereld niet gegund heeft. Wij danken U, Heer, omdat wij het voorrecht hadden zo 'n herder, zo 'n vriend, zo 'n nonkel pastoor bij ons te hebben. Wij geloven dat wij hem terugvinden bij U. Help ons intussen hem dankbaar te gedenken en zijn voorbeeld levendig te houden in ons.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van

ZEER EERWAARDE HEER

Albert - Petrus BRISART

pastoor van Ename.

Geboren te Opbrakel, 7 september 1908;

priester gewijd, 28 april 1935;

subregent aan het St. Jozefinstituut te St.-Niklaas;

onderpastoor te Zwijnaarde 1937;

onderpastoor te Denderleeuw 1944;

pastoor te Baaigem 1956;

pastoor te Ename sinds 1962;

overleden te Gent, 14 januari 1966, ten gevolge van een smartelijk verkeersongeval, gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

DANKEN U voor uw medevoelen en gebeden:

Mejuffrouw Amandine BRISART;

Heer en Mevrouw Albert VAN CAUWENBERGE-BRISART, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Robert BRISART - VAN CEUNE-BROECK en kinderen;

Mejuffrouw Eugénie ROUSSEAU;

De familiën BRISART en DHAENZE.

Ename — Drukk. Vander Stuyft