

" Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. „
(Evang. v. Allerheiligen)

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mejuffrouw Amandine, Sara BRISART,

*geboren te Opbrakel de 29 oktober 1901,
en vroom in de Heer ontslapen te Oudenaarde de 31
oktober 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.*

Een schoon en edel mens is uit onze parochie heengegaan. Op de vooravond van Allerheiligen heeft O. L. Heer zijn trouwe dienaar uitgenodigd om haar duurzame overledenen te gaan vervoegen in de eindeloze vreugde van de hemel. Is het niet een teken van hierboven dat ze juist nu naar het Vaderhuis geroepen werd? Ons hart treurt bij zulk een verlies! Dankbaar denken wij terug aan al het schone en het goede dat deze rijkbegaafde ziel heeft verwezenlijkt. Geboren uit een diep-kristelijk gezin, leerde zij van jongsaf O. L. Heer en de Kerk beminnen. Haar vele talenten stelde zij als onderwijzeres gedurende gans haar leven ten dienste van de jeugd. Hoevelen blijven haar dankbaar gedenken voor wat zij van haar mochten ontvangen. Voor haar familie, neefjes en nichtjes was zij de geliefde tante, bij wie de goede familiegeest hoog werd gehouden. Bij het op rust gaan uit het onderwijs was het haar grootste vreugde zich ten dienste te kunnen stellen van haar broer-priester. Zij stond hem trouw ter zijde tijdens zijn priesterministerie te Baaigem en te Ename. Hoe zwaar heeft zij dan ook geleden bij zijn al te vroeg en zo smartelijk heengaan. Het bleef voor haar een niet te genezen wonde in haar

fijng gevoelig hart, een kruis dat, in zuiver geloof aan God opgedragen, haar ziel gelouterd en steviger vastgehecht heeft in de Heer, haar enige hoop en eeuwig heil. Haar eucharistische en mariale vroomheid waren zo levensecht. Daar putte zij haar troost en geestelijke kracht. Zolang ze kon, was ze elke week vóóraan op post in de zondagsmis, als voorbeeld voor ons allen. Haar rozenkrans had ze steeds bij de hand als teken van haar groot vertrouwen in de Moeder Gods. Na zulk gevuld en vruchtbaar leven vond de Heer haar rijp voor de hemel en riep haar tot zich, op het ogenblik dat ze alles klaar zette om haar geliefde familie te ontvangen.

Liefste broers en zusters, neefjes en nichtjes, van wie ik zoveel hield, u dank ik voor uw oprechte genegenheid. Houdt de schone kristelijke familietradities in ere. Bidt voor mij en onze geliefde doden.

Beste Eugenie, met wie ik zoveel gelukkige jaren doorbracht in onderwijs en parochie. Wij wisten dat eens de tijd van scheiden zou komen. Moge uw geloof u de kracht geven deze beproeving te dragen, gesteund door de genegenheid van gans de familie. Wij hopen op een zalig wederzien bij de Heer.

Beste vrienden en bekenden, priesters en leken, aan wie we enig goed mochten doen, gedenk mij nu in uw vroom gebed.

O. L. Vrouw van den Rozenkrans, bid voor mij.

De families BRISART en DHAEEZE.

**Wij danken U van harte voor uw
gebed en meeevoelen.**

Ename - Drukk. Vander Stuyft