

Mijn hart sprak goede woorden, ik gaf mijn jonge vissersvrienden goede raad - en bijstand.

TER NAGEDACHTENIS VAN

JOANNES BRISSINCK

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940-1945

Bloedgever Rode Kruis van België

Weduwnaar van Irma DEVRIENDT

Echtgenoot van Germaine DE COCK

geboren te Oostende op 12 januari 1912 en er overleden op 22 september 1970, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

God wat is het leven toch broos en zijn vreugden kortstondig. U zijt de verrijzenis van het leven. Wie in Mij gelooft, zelfs als is hij gestorven zal leven, en alwie leeft en in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven.
(Joannes XI 26)

De dierbare was een kordaat en wijskrachtig man, geliefd door iedereen want nimmer was een vraag om hulp hem te veel, steeds was hij paraat ten dienste om zijn medemensen te helpen, hij was een in-goed mens. Ondanks het vele zieleleed en lichamelijk lijden dat hem sedert jaren niet bespaard is gebleven, was hij steeds vol moed en zelfverloochening tegenover zijne naaste en geloofde hij nog rotsvast dat God hem zoude genezing gegeven hebben, het mocht niet meer - daarom is hij gelaten, zonder klagen, en nederig zacht heengegaan, verlost uit zijn martelende pijnen.

Beminde Echtgenote, heb dank om uwe zorgen en met liefde zijt gij tot de laatste ogenblikken aan mijn sterfbed gebleven, bidt voor mij, en zorg voor mijn kleinkinderen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen vergeet nimmer uw geliefde vader en grootvader, wees een steun voor uw pleegmoeder die jullie steeds zal beminnen als hare kinderen en kleinkinderen.

Ik zeg U allen vrienden en kennissen een laatste vaarwel, dat God U zegene, mij roept Hij naar Zijn Vaderhuis, wees mij steeds indachtig in uw gebeden.

Mevrouw Joannes BRISSINCK-DE COCK,
zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw
Louis BRISSINCK-MARNHEF
en kinderen Carine en Martine,
zijn kinderen en kleinkinderen ;

Vaandrig ter Zee en Mevrouw
Georges VAN DYCKE-DEBOUVRIES
en kinderen Martine, Lucie en Bernard,
zijn pleegkinderen en kleinkinderen ;

De Heer Louis BRISSINCK-HUYSEUNE (†),
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
zijn vader ;

Mevrouw Jerome DEVRIENDT (†)-SPILLIER,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
zijn schoonmoeder ;

De families BRISSINCK, DEVRIENDT,
DE COCK, HUYSEUNE, SPILLIER en
RASSCHAERT,
zijn broeders, zuster, schoonbroeders,
schoonzusters, oom, neven en nichten ;

Bedanken U van harte voor de blijken van innige deelneming alsook voor uwe gebeden.

Huis Raes, begraf., Oostende, tel. 741.68
Drukk. Sweetlove, Oostende, tel. 729.37