

Een kind van Maria, is een kind van de Hemel.



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

Catherine BRODDELÉ

Weduwe van Mr Petrus VAN DER STOOCKT.

Geboren te Zarlardinghe de 14 December 1861
en er zacht in de Heer ontslapen
de 21 Februari 1955.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de Congregatie van O.L. Vr. van Bijstand,
van de Confrerie van de H. Barbara en van de
Bond van het H. Hart.

Geheel haar leven was een uiting,
een betoging van gewetensplicht, werk-
zaamheid en godsvrucht; godvrezend,
wijkte zij af van 't kwaad; 't gebed was
haar troost en haar sterkte in de be-
proevingen tot haar laatste dag.

Altijd voorbeeldige Congreganiste,
beminde en vereerde zij haar hemelse
Moeder op stichtende wijze, indachtig
dat een waer kind van Maria niet kan
verloren gaan en dat de deur des He-
mels open staat voor dezen die op Haar
hun betrouwen stellen.

Vaartwel beminde kinderen en bloed-
verwanten; hebt dank; gij hebt mij
geholpen en bijgestaan tot mijn laatste
stonden, en mijn vurigste verlangens
liefdevol beantwoord; gij waart mijn
troost gedurende mijn leven en in het

uur van mijn dood. Blijft mij voortdu-
rend gedenken in uw gebeden; God
zal U lonen en ons eeuwig in zijn liefde
verenigen in de Hemel.

Jezus, Maria en Jozef, helpt ons en sta ons bij.



De families VAN DER STOOCKT, BROD-
DELÉ, FOSTIER, BUYZE en SOETENS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.