

Wij aanbidden U, Kristus en loven U omdat Gij
door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mevrouw

Marie-Cesarine Broddelé

weduwe van Mijnheer Oscar LABIE,
echtgenote van Mijnheer Eugène MATTHYS,
geboren te Zarlardingne op 21 juli 1878 en overleden
te Everbeek op 14 april 1962,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Zalig de mens, die de beproevingen van dit leven
geduldig verdraagt, want na de beproeving zal hij
de kroon van het eeuwig leven ontvangen, zoals
God beloofd heeft aan die Hem bemint!

H. Jacobus I.

De dierbare overledene heeft het kruis van lijden
en ziekte gedragen en is er onder bezweken... Deze
goede week herinnert er ons aan dat onze Godde-
lijke Zaligmaker ons door zijn lijden verlost heeft,
en ons door Zijn dood het Leven heeft geschonken.

Ware er iets anders beter en voor het welzijn van
de mens, iets nuttiger geweest, dan zou de Heer
ons dit zeker door woord en voorbeeld hebben aan-
getoond! zegt ons de Navolging (B.II, 12, 4)

Maar de liefdes van Kristus' Kruis moeten we
niet alleen beoefenen voor ons zelf. Het past dat
wij onze beproevingen en lijden verdragen en lief-
devol opdragen aan God, voor het eeuwig welzijn
van al onze geliefden, die ons reeds zijn voorgegaan
naar het andere Leven. Die liefdeoffers zijn het be-
wijs van onze ware genegenheid.

Teergeliefde echtgenoot, duurzame bloedverwanten

en Eerwaarde Zusters, ik dank U voor u warme
genegenheid! Gedenk mij in uw gebeden en Heilige
Missen! Vaartwel, in afwachting van het blijde en
eeuwige Paasfeest bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families MATTHYS-FAIGNAERT,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

A. Opdecam, koster, Everbeek