

†

Dankbaar aandenken aan
de Heer

Emile, Gilbert BRODDELEZ

echtgenoot van Mevrouw
Maria, Anna Declercq,

geboren te Parike op 16 februari 1898
en godvruchtig overleden in het rust-
en verzorgingstehuis Sint-Joseph te
St.-Truiden op 23 januari 1989,
gesterkt door de gebeden uit de zieken-
en stervendenliturgie.

Een lang en schoon leven is nu afge-
broken. Een man is ons ontvallen die
in alle eenvoud steeds zijn plicht heeft
trachten te doen. Een man die ook
dankbaar tegenover zijn Schepper stond
om het vele goede dat hij gekregen had
en die, bij het verlies van zijn ingoede
echtgenote, de moed vond om verder
te leven in geloof en vertrouwen.

Stil heeft de dierbare afgestorvene ge-
leefd, zacht is hij ook gestorven. Hij
leefde in de vrees van de Heer, die
het begin is van de echte kristelijke
wijsheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, U

dank ik voor wat gij betekende in
mijn leven; tot het eind van mijn le-
ven hebt gij mijn dagen aangenaam
gemaakt en mij zo schoon bijgestaan.
Van uit de hemel zal ik nu met moeder,
uw doen en laten nagaan en U onder-
steunen in de strijd die het leven is.
Bidt veel voor mij.

Beste familieleden en vrienden, ook U
allen dank ik om uw vriendschap en
uw genegenheid. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

De families

Broddelez, Declercq, Doclo,

danken U.

Namis : zondag 19 februari om 9.30 u.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel