



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Luc BRODDELEZ

zoon van wijlen Gilbert en Anna
BRODDELEZ - DECLERCQ

geboren te Everbeek op 9 september
1946 en godvruchtig overleden in de
kliniek Zusters van Barmhartigheid te
Ronse op 27 september 1995,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families

BRODDELEZ en DECLERCQ
danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Namis op zondag 5 november om 9.30 uur.

In onze menselijke beperktheid voelen we ons zo klein en machteloos tegenover het mysterie van lijden en sterven. Dit zal zeker waar geweest zijn voor onze dierbare overledene Luc die we vandaag te grave dragen. Dagen, weken, maanden en zelfs jaren lang was het een op en neer van goede en kwade dagen.

En toch, niettegenstaande zijn lange kruisweg, als men hem vroeg "hewel Luc, hoe is het?" dan was zijn antwoord steeds kortdaat "goed - goed, dank u".

Moge de goede God van leven en dood onze dierbare overledene nu barmhartig zijn, hem vergeving schenken voor zijn tekorten en hem nu opnemen in het hemels Vaderhuis van eeuwige rust en vrede.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.