



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Walter BRODDELEZ

zoon van wijlen Gilbert en Anna
BRODDELEZ - DECLERCQ

geboren te Everbeek op 20 november 1934 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 19 april 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

BRODDELEZ en DECLERCQ
danken U voor uw meelevens en gebed.

In stilte is onze duurzame overledene Walter van ons heengegaan. Het was alsof hij pendelde van huis naar het ziekenhuis en dan weer van het ziekenhuis naar zijn thuis. Stil, en zonder klagen heeft hij zijn kruisweg gehad. Ook hij had soms wel de wens dat die beker aan hem voorbij zou mogen gaan.

Bidden we nu tot God, de Heer van leven en dood, dat Hij onze duurzame overledene nu opneme in zijn hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.

Dank aan allen die zo goed voor mij geweest zijn met uw liefdevolle zorgen. Vergeet mij nu niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H.Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 30 mei 1999 om 9.30 uur in de parochiekerk Sint-Jozef te Everbeek-Boven.