



*Zij had de moederlijke gave
van thuis en ter beschikking zijn.
Haar leven was voor ons een haven
om aan te doen in vreugd en pijn.*

BLIJVEND AANDENKEN AAN

M E V R O U W

Leontine BRODELET

weduwe van de Heer
Julien BLATON

Geboren te Nederboelare op 3 november
1912 en godvruchtig overleden in het Onze-
Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 5 juli 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families :

BRODELET, BLATON,
VAN TRIMPONT en DE LAUW
danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Liefste mama,

*Je hebt ons verlaten op een zeer spijtige
manier. Een ongelukkige val, gevolgd door
een operatie waaruit je niet meer ontwaakte.*

*Mama, je hebt een gelukkig leven gehad,
maar niet altijd een gemakkelijk, door de
ziekte van ons vader, die je met zó veel liefde
hebt verzorgd tot op het einde.*

*Jij en vader hebben ons een prachtopvoeding
gegeven, alsook aan onze kinderen, waar
jullie zo zielsveel van hielden.*

*Toen vader van ons is weggegaan en jij na vele
jaren het alleen zijn niet meer aankon, ben je
bij ons gekomen.*

*Zes maand bij je zoon en schoondochter en
zes maand bij je dochter en schoonzoon. Dit
was de mooiste beslissing die wij ooit geno-
men hebben. We hebben samen nog enkele
gelukkige jaren gekend. Helaas mocht dit niet
blijven duren.*

Mama,

*wij danken jou voor al je goedheid en liefde.
Wij vergeten jou nooit.*

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50