

We zullen je rust geven  
als is vol droefheid ons hart,  
je lijden zien en niet kunnen helpen  
was onze grootste smart.



Vroom aandenken aan

M E V R O U W

**Maria - Gislana BRODELET**

weduwe van de Heer  
Richard VANDERSTICHELEN

geboren te Geraardsbergen op  
13 april 1904 en er godvruchtig  
overleden op 22 maart 1994.

*Onze oude moeder is van alle pijn bevrijd  
ontwaakt uit alle zorgen en vrezen.*

*Zij is weer jong en rimpeloos verzezen  
om zonder zorgen bij de Heer te zijn.*

Oprechte dank aan Mevrouw Direktrice en  
het verplegend personeel van het rusthuis  
" Heilig Hart " voor de goede zorgen.

De families :

BRODELET, VANDERSTICHELEN  
en PAUWELS  
danken U voor uw medeleven.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

---

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50