

Hetgeen men voor de wereld doet, vergaat met de wereld ; hetgeen men voor God doet, blijft in eeuwigheid !



**GEDENK IN UW GEBEDEN EN ZONDAGMIS  
DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Bertha BROECKAERT**

echtgenote van Mijnheer

**Cyriel COOLENS**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 12 januari 1896, en aldaar godvruchtig overleden op 3 januari 1969, versterkt door de H. Sakramenten der zwaar zieken.

Ons leven op aarde heeft maar waarde voor zoveel het ons een eeuwig gelukkig leven doet verdienen : wij maaien in de eeuwigheid wat wij gezaaid hebben in de tijd ; daarom zorgen wij ervoor om elke dag het goede te doen en het kwade te vermijden.

Zij was een sterke vrouw die met onderwerping de zorgen en tegenkantingen van het leven heeft gedragen, en bekommerd was om de belangen van haar huisgezin ; op haar lijdensweg heeft zij zich onderworpen aan Gods Wil, en in haar laatste dagen was zij kalm, gelaten en vol vertrouwen op God.

Beminde echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, ik dank u allen voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen. Ik heb mijn lijdensweg opgedragen voor uw aller geluk. Leeft steeds als goede kristenen, en gedenkt mij in uw gebeden en zondagmis.

Tot weerziens in de hemel !  
Mijn Jezus, barmhartigheid !

H. Barbara, patrones van het kristelijk leven en van de zalige dood, bid voor ons !

Heer Cyriel COOLENS,  
Zuster Simonne COOLENS (Marie-Elisabeth),  
Heer en mevrouw Gaston VAN STEENBERGHE-  
COOLENS,  
De families BROECKAERT, COOLENS, DE  
BRECK en REGAERT,

danken U voor de gebeden en bliken van  
deelneming.

**B. Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove**