

Goedheid maakt beminnelijk (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Rachel BROECKAERT

echtgenote van Mijnheer

Petrus Van Lierde

geboren te St Maria-Oudenhove, de 25 juni 1907 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem, de 29 juni 1956, versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Zij was lid v/d Derde Orde v/d H. Franciscus v. Assisië

Zij kende op aard geen groter vreugd dan kinderen leiden naar de deugd en, elk tot raad en daad bereid, te helpen met ootmoedigheid.

De ware liefde Gods geleerd, die alles steeds ten beste keert, zo kende zij geen nijd of haat en raapte goed zelfs uit het kwaad. (G. G.)

Zij was onze moeder door haar geloof en gebed, door haar zorgzame bedrijvigheid, door haar onverstoerbare opgewektheid, door haar-oprechte eenvoud en blijde ernst.

Duurbare echtgenoot en kinderen, voor mij is de tijd van lijden en zorgen voorbij en een tijdperk begonnen van eeuwige rust en vrede. Hoe gaarne had ik nog lange tijd met u de vreugden en smarten van het leven gedeeld! Laten wij ons onderwerpen aan de ondoorgrondelijke besluiten van de Goddelijke Voorzienigheid; van uit de hemel blijf ik over u waken. Bewaar trouw de schat van het geloof opdat wij eens voor altijd mogen verenigd zijn.

Mijn duurzame broeders, zusters en bloedverwanten, laat ons één blijven in Christus en Maria door het H. Misoffer en het gebed.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U. Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 300 d.a. De 4 Akten. 12 j. aflaat



De Familiën BROECKAERT, VAN LIERDE, DE BRECK en CARRIJN

Zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke deelneming betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Utg. Vanderzwalmen, koster, St.M.-Oud.