

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven!"



VROOM AANDENKEN  
AAN MIJNHEER

**Raymond, Antonius Broeckaert,**

weduwnaar van Mevrouw  
**Cesarine Matthijs,**

geboren te Scheldewindeke, op 4 december 1883  
en godvruchtig overleden te Oosterzele,  
op 2 november 1969,

begeleid door de Genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

---

Niet tevergeefs wordt er voor de overledenen gebeden en geofferd; de H. Geest wil het zo, dat wij ook geestelijk elkander helpen: de levenden de doden en de doden de levenden. Want wij geloven in de gemeenschap der heiligen, in de vergiffenis der zonden, in de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven. Daarom willen we ook deze dierbare overledene bij O. L. Heer aanbevelen.

Hij was een eenvoudig maar wijze man, wreedzaam van karakter en zeer werkzaam. Zijn christelijk leven was zonder veel uiterlijkheden diep gemeend en vol betrouwen op God. Het leven was voor hem niet altijd rooskleurig, maar hij droeg gelaten kommer en tegenslag. Bezorgd om de zijnen, volgde hij vrij vlug zijn echtgenote naar het gelukkig samenzijn bij God de Vader. Daar wacht hem rust en vrede.

Dierbare Kinderen, Familie en Vrienden, op de grote dodendag heb ook ik de grote overtocht gemaakt. Gedenkt mij in uw gebeden en offers.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

— R. I. P. —

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619

Mijnheer en Mevrouw Jérôme BROECKAERT-DE WEERT ;  
Mijnheer en Mevrouw Antoine BROECKAERT en kinderen ;

De Familie BROECKAERT ;  
De Familie MATTHIJS ;  
De Familie VERMASSEN ;  
De Familie CANSSE ;  
De Familie DE BRUYCKER.

gevoelig voor uw blijf van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.