

« De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal bringen,
noch hoe noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen. »



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

GASTON BROEKAERT

echtgenoot van Mevrouw

ALICE VAN DAELE

geboren te Grottenberge de 3 februari 1909
en godvruchtig overleden te Zottegem
de 28 januari 1971,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

OUDSTRIJDER 1940-1945.

—
Gaston was een zeer gedienschtig man, werklustig en
opgeruimd, steeds bereid om ergens een pleziertje
te doen.

Onwillekeurig denken wij bij dit overlijden terug
aan de vergankelijkheid van ons aardse leven. Het gaat
als een rook voorbij, slechts het goede dat wij doen
voor God en de evenmens heeft blijvende waarde.

De dood blijft iets pijnliks; hij ruikt ons weg uit
dit leven, waaraan we zoveel houden. Dat is nu een-
maal het lot van elke mens, waaraan niemand zich kan
onttrekken. De dood betekent evenwel niet het einde
maar een overgang naar de vrede bij God.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkind, broe-
der, zuster en familie, die plotsle slag vervult uw hart
met droefheid. In uw gebed bij de Heer zult gij troost
en sterkte vinden. Blijft in onderlinge liefde ver-
enigd en bidt voor mijn ziel tot de tijd komt van
de eeuwige ontmoeting bij de Heer.

Otte

Mevrouw Gaston BROEKAERT, geboren Alice VAN DAELE,
Heer en Mevrouw Etienne BROEKAERT-VAN DEN BERGE,
Jongheer Dirk BROEKAERT,

De families BROEKAERT, VAN DAELE, WYMEERSCH en
DIEPENDAELE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.