

God, Gij zijt mijn sterkte en mijn burcht!



BID VOOR DE HEER

VICTOR BROEKAERT

weduwnaar van Mevrouw

MARIA GOOSSENS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DUMORTIER

geboren te Strijpen, de 29 november 1894 en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem, de 17 juni 1969, voorbereid door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Gemeenteraadslid

Oud-bedrijfsleider der Etablissements Cantaert

Vereerd met de Gouden Medalie der Kroonorde en de Gouden Palmen der Kroonorde

Wijkmeester van de Bond van het H. Hart en lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

Mijn Heer en mijn God,
met eerbied en schroom,
bidden wij hier samen
voor Victor,
neem hem op in Uw vreugde,
omwille van zijn geloof en hoop in Jezus-Christus,
omwille van zijn leven in dienst van de medemens,
omwille van zijn volgehouden levensvreugde,
naast al het zwaarste lijden dat hij te dragen had,
bij het verlies van zijn echtgenote en kinderen
zovele jaren terug.

Diepgevoelig als hij was, hield hij van de natuur en van zijn hof; daar lag de laatste jaren zijn fierheid en zijn verzet.

Vlaming geboren, heeft hij als overtuigde mens geleefd en gestreden.

Hij was vereerder van priester Poppe en trouw bestuurslid van de bond van het H. Hart.

In de gepensioneerdensbond was hij een geliefde figuur.

Als gemeenteraadslid een betrouwbaar man waar velen in geloofden.

Wie hem kende, ontdekte in hem een zeer se-kuur en stipt werker; in zekere zin, een veeleisend man met gezond doorzicht en vol ijver, vooral destijds toen hij bedrijfsleider was aan de Etablissements Cantaert.

Hij was zeer gastvrij, had veel vrienden en relaties.

Liefste Maria, de laatste vijftien jaren waren hoogtepunten van vreugde en vrede. Dank voor al wat wij voor mekaar hebben betekend; het meest echter de drie laatste jaren in mijn langdurige ziekte. Maria, dank U en tot weerziens bij de Vader in de hemel.

Beste zuster, schoonzusters, schoonbroers, neven, nichten en vrienden, een klein gebed a.U.b. en dank voor uw vriendschap.

Mevrouw Maria DUMORTIER, zijn echtgenote
De Heer en Mevrouw Albert BURY-BROEKAERT,
kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Marie IMBRECHTS, weduwe van de Heer
Marcel TEMBUYSER-BROEKAERT (†), kinderen en
kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Henri VERDONCK-DUMORTIER,
kinderen en kleinkinderen,

De families BROEKAERT. GOOSSENS, DUMORTIER,
MACHTELINGS en CROMMELINCK,

*zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van innige
deelneming en DANKEN U.*