

Gedenk hoe kortstondig ik ben,
de mens die Gij schiep, hoezeer
schaduw. (Psalm 89)

JOS BROES

Echtgenoot van
MARIA PEETERS

Geboren te Aarschot op 7 juni 1929.
Overleden te Herentals op 1 april 1983.

Zijn echtgenote en kinderen
en de families
danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming.

Wij begrijpen het niet goed, Papa. Je bent toch zo onverwacht weggegaan, lang voor alles tussen ons was gezegd. Soms zien we uit naar het ogenblik dat je met ons weer aan tafel zal zitten maar even later stellen we iedereen de vraag : „waarom ?”

Samen met Mama heb je ons gezin gemaakt tot wat het is en dat werk is nog niet af. Na een leven van hard werken en aandacht voor ons en zoveel anderen kreeg je niet meer de tijd om te genieten van de rustige oude dag waar je verlangend en tevreden naar uitkeek, kreeg je niet meer de tijd om dank je te zeggen aan allen - familie, werkmakers en vrienden - die tot de laatste dag met jou zijn meegegaan. Maar wij weten ook, Papa, dat duizend jaren in Zijn ogen zijn als de dag van gisteren, die snel voorbijging. Met de hulp van de Heer zal de tijd ons scherp verdriet helen tot zachte weemoed en we zullen in een dankbaar hart de herinnering bewaren aan een lieve echtgenoot en een wijze vader.

P.V.B.A. Funerarium-Begravenissen Van Hove
Westerlo - Tel. (014)54.44.76