

Voor de gelovige is de redding aan-  
gebroken : "De Heer komt".

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van

## **De heer Camillus Broodcooren**

echtgenoot van mevrouw

**Maria-Elodia DE SMET**

geboren te Sint-Antelinks op 6 juni  
1901 en godvruchtig overleden in de  
H. Hartkliniek te Geraardsbergen op  
30 december 1974, gesterkt door de H.  
Sakramenten der zieken.

Zoals hij leefde is hij gestorven, een-  
voudig en vredig heeft hij zijn leven  
in de kersttijd bekroond, na verduidig  
zijn ziekte gedragen te hebben is hij  
heengegaan naar zijn hemelse Vader.  
Wie goed leeft hoeft niets te vrezen.  
Vroom en rustig nam hij afscheid  
van het leven, God dankend voor zijn  
leven met zijn harde en blijde dagen.  
Gerijpt door tegenslagen en zorgen,  
groeide vader stilaan dichter naar  
zijn Heer en God toe. Nooit begon of  
eindigde hij een dag zonder kruis en  
gebed. De Heer was zijn burcht en  
vertrouwen, zowel in de vreugdevolle  
als droevige dagen. Wat een groot

leed was het voor hem zo vroegtijdig  
te moeten afscheid nemen van zijn  
goede zoon Marcel. Nu kan hij als een  
vruchtbare oogst zijn leven terugge-  
ven aan God. Een leven van zorg en  
liefde voor de arbeid, van dienstbaar-  
heid voor zijn medemensen en van  
grote trouw in het geloof.

Dierbare echtgenote, kinderen en  
kleinkinderen, wat ik U wensen wil,  
is dat ge moogt verder gelukkig leven  
in dit aardse bestaan. Hebt dank om  
de vele zorgen en genegenheid, die  
gij mij hebt betoond. God zal het U  
vergoeden.

---

De families BROODCOOREN,  
DE SMET, MELKEBEKE en  
VAN DER MIJNSBRUGGE

danken U voor uw gebeden en blijken  
van deelneming.

---

Uitg. R. De Freyn