



Dankbaar aandenken aan

de heer

Albert Broodcoorens

weduwnaar van mevrouw
Alphonsine Machtelinckx

geboren te Rozebeke op 14 november 1927
en overleden in het AZ St.-Elisabeth te
Zottegem op 28 december 2006.

Namis in de H. Hartkerk te Bevegem
op zondag 21 januari om 17.30 uur.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Lieve Pa, pepe

Je was een man uit één stuk, van weinig woorden maar van veel daden. Je hield van je familie, leerde ons heel wat waarden. Je hebt onnoemlijk veel voor ons gedaan. Het verlies van ma en korte tijd nadien van Robin heeft je zwaar getroffen. Dit had je niet verdiend.

Toch vond je nog de kracht om samen met Henriette wat van het leven te genieten. Het heeft niet lang mogen zijn.

Plots werd je ziek, hoe moeilijk is het om te vechten bij het ontbreken van kracht. Zo ben je langzaam moegestreden, uit ons midden weggeleden en na een moeilijke strijd uit je lijden bevrijd. Rust nu maar bij ma en Robin.

Pa, pepe,
bedankt voor alles,
we zullen je nooit vergeten.

Rouwcentrum Porrez Zottegem



*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*