



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Albert BROODCOORENS

weduwnaar van Maria DE STAERCKE,

geboren te Michelbeke op 16 oktober 1904 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op
24 maart 1986, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Erelid van de Koninklijke Muziekvereniging
« De Eendracht », Brakel
Lid van de Sint-Jozefsgilde, Everbeek
Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden
Laureaat van de Arbeid.

Vader is van ons heengegaan, stil en eenvoudig, zoals hij geleefd heeft. Hij heeft dit trondal verlaten om het te wisselen met eeuwig geluk, zijn loon voor z'n werk. Dat loon heeft hij ruimschoots verdiend, want zijn leven was een aaneenschakeling van werken en zorgen, samen met moeder voor hun groot gezin.

Beminde kinderen en kleinkinderen, God roept mij tot Zich terug. Ik dank Hem om het leven en de zegen die ik mocht ontvangen. Ik dank U om de eerbied, de liefde en de goede zorgen waarmee gij mij hebt omringd, ook en vooral na het verlies van mijn lieve echtgenote, uw goede moeder. U vooral mijn oudste dochter Georgette, dank voor de vele week-ends die ik in uw gezellige huiskring mocht doorbrengen en voor alles wat ge voor mij deed.

Bij U hier op aarde is mijn taak vervuld. Samen met moeder vier ik de hoogdag van Pasen in de hemel, vanwaar wij u allen blijven volgen.

Blijf de Heer trouw en blijf ons vroom gedenken.

Ook U, familieleden, dokter, vrienden en geburen, dank en tot weerziens.

De families

BROODCOORENS, DE STAERCKE,
TRIMPONT, COESENS,

danken U.

Namis : zaterdag 26 april 1986 om 8.30 u.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel

