



Blijvende herinnering aan
de heer

Dirk BROODCOORENS

echtgenoot van mevrouw

Mireille GEEVAERT

geboren in Ninove op 23 april 1965 en
overleden in het AZ Damiaan - campus St.- Jozef
in Oostende op 3 augustus 2002,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Mireille, Charlotte en de families
BROODCOORENS, GEEVAERT,
MALFROOT, DE ROUCK en VAN SCHOORS
danken u voor de blijken van deelneming
en medeleven hen betuigd.

Dirk,

Onze laatste dagen die wij doorgebracht hebben aan zee waren vervuld met mooie, intense momenten. We leefden in een ontspannen sfeer. Je was zo trots toen ons Charlotje op twee wielen kon fietsen. Je kon met geen woorden beschrijven welke gevoelens je hart vulde. Deze herinneringen zullen we altijd blijven koesteren. Met ons drietjes hadden we nog zoveel plannen, nog zoveel dromen ...

Papa,

Je bent mijn grote vriend. Ik weet dat je vanop je ster naar mij kijkt.

Peter Dirk,

Ik had toch nog graag met jou zoveel gevoetbald, ...
ik zal je missen.

Dirk,

Je bent onze jongste zoon, onze jongste broer;
" onze kleinen "

Als kind hebben we je allemaal verwend. Later kregen we zoveel vriendschap en warmte terug. In al wat je deed gaf je je 100%. Vol vertrouwen stapte je door het leven. Je wou van alles genieten, beleven wat er te beleven viel.

Mireille en Charlotte, waar je zo fier op was, betekenden alles voor jou.

Dirk, wij kunnen je nooit vervangen, maar maak je geen zorgen. Wij, de ganse familie (en we zijn met veel), zullen steeds klaar staan voor Mireille en Charlotte.

Meer kunnen we nu niet meer zeggen.

We vinden de woorden niet.

We willen je alleen nog maar bedanken voor wie je was.

*Begr., funerarium & drukk. "Moulat & Herregodts"
Oudenaardsestraat 233 - Geraardsbergen Tel. 054/41.58.23*



Sp