



BLIJVENDE HERINNERING AAN

DE HEER

**Georges  
BROODCOORENS**

weduwnaar van Mevrouw  
Nathalie WILLEKENS

geboren te Overboelare op 12 augustus  
1906 en plotseling thuis overleden te  
Geraardsbergen op 15 februari 1994,  
gesterkt door het H.Sacrament  
der zieken in extremis.

De families :

BROODCOORENS, WILLEKENS,  
DE BECK en DE WAELE  
danken U voor uw medeleven.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Van licht naar schemering, je kunt het soms  
zo mooi verwoorden over al de dagen die niet  
meer zijn, maar ons vroeger toebehoorden.  
Wat blijft is slechts dat sliertje rook van die  
gedoofde kaars vervlogen in uren, als getuige  
van iets naars.*

*De onbekendheid delen met allen die hem  
zijn voorgegaan in ons gedachten verder  
leven met al wat hij ons heeft voorgedaan.*

*We hebben geleerd van wat hij jaren lang  
mocht beleven en voor velen het beste van  
zichzelf gegeven.*

*Hij genoot terecht van een schone oude dag  
zijn huis, zijn familie, zijn vrienden, elke dag.*

*Hij nam het leven steeds met een kwinkslag.  
Hij was en bleef een optimist terwijl hij  
misschien van beter wist.*

*Va, ge zijt nu terug bij ons moe, zie samen op  
ons neer en zorgt verder voor ons zoals ge  
het jaren hebt gedaan.*

*Rust nu uit, nu ge zijt aangekomen in uw  
Vaders huis.*

*Dank om wat ge voor ons hebt gedaan.*

Namis op zondag 13 maart 1994 om 9.30 u.

---

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50