

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.  
Hij had den zwaren last op zich geladen,  
een eerlijk mens te zijn  
in woord en daad.

Het is het schone, dwaze kwaad  
waar, na ons Here Jezus Christus,  
de sterkste man aan ondergaat.

Marnix Gijsen



Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

## Leon BROODCOORENS

echtgenoot van Mevrouw

### Margareta DE CLERCQ

geboren te Michelbeke op 24 december 1897  
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek te  
Opbrakel-Brakel op 3 maart 1981,  
tijdig en meermaals gesterkt door de genade-  
middelen van de Kerk.

Gewezen ijveraar van „Kerk en Wereld”

Lid van verschillende  
godvruchtige genootschappen.

Een oprecht goed mens is van ons heengegaan.  
Zijn leven was onopvallend, maar in die eenvoud  
heeft hij een schone en vruchtbare levenstaak ver-  
vuld voor zijn talrijk gezin en voor zijn medemensen.  
Zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen  
waren zijn liefdevolle bekommernis: zij waren de  
trots en de vreugde van zijn leven, de troost in zijn  
beproeving.

God heeft liefdevol op zijn levensoffer neergezien  
en, nog de dag vóór aswoensdag heeft Hij zijn  
trouwe dienaar uitgenodigd binnen te treden in Zijn  
heerlijkheid om daar, van nu af reeds en voor altijd,  
Pasen en Verrijzenis te vieren.

Heer God, geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst en  
Uw trouw aan deze lleve mens.

Wij bidden U dat er niets van dit mensenleven ver-  
loren zal gaan, dat wat hij geleefd en gedaan heeft  
ten goede zal komen aan deze wereld; dat al wat  
hem heilig was geëerbiedigd mag worden door  
mensen die na hem komen, en dat hij in alles  
waarin hij groot is geweest tot ons mag blijven  
spreken, juist nu hij gestorven is.

Wij bidden U dat hij mag voortleven in zijn geliefde  
vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, in hun hart  
en in hun levensdurf, in hun gedachten en in hun  
geweten.

De families BROODCOORENS-TRIMPONT en  
DE CLERCQ-COPPENS

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel