



Tot dankbare herinnering aan
de Heer

Lucien BROODCOORENS

echtgenoot van mevrouw

Agnes DE KOKER

Geboren te Michelbeke op 27 mei 1931
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 4 april 1997.

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Spelend lid van de Koninklijke Harmonie de Eendracht en
Seniorenorkest, Lid van de Civiele bescherming, KBG
en Pétanqueclub De Rijdt

*De families BROODCOORENS, COSIJNS,
DE KOKER en VAN DE CASTEELE
danken U voor uw medeleven en gebed.*

De namis zal opgedragen worden op vrijdag 25 april 1997 om 18.30 u. in
de dekenale kerk Sint-Pieter te Brakel.

Mijn armen zijn leeg nu jij er niet meer bent
en niemand anders past erin
en zo is het met mijn huis, met de stoelen
rond de tafel en met het bed.

En zo is het met de morgen, de middag, de avond
en de nacht.

Zo is het met mijn leven.

Niemand anders past er in zoals jij er in paste.
(Toon Hermans)

Dag pa,

Voor elk van ons laat jij een speciale herinnering na.

Als we langs komen is de zetel leeg.

Jij staat niet meer aan de deur als we naar huis vertrekken.

Ieder feest vierden we tesamen. Alleen dit jaar was het iets speciaal.

Het was jouw laatste Paasfeest. En toch vierden we het tesamen, ook

al was je in het ziekenhuis. Zelfs de «Paasklok» was in jouw kamer

langs geweest met paaseitjes voor Bram en Stephanie.

Jij fleurde helemaal op toen ik je vertelde wat we weer van plan waren.

Nu ben je er niet meer. Wij kunnen alleen nog zeggen wat Bram tegen
oma zei :

«Bompa heeft toch nog een schone Pasen gehad.»

Pa, jij schonk ons die paasvreugde je leven lang, we missen je nu
heel erg, en God alleen weet wanneer we elkaar terug zien.

Ma, Jenny, Christine, Marc, Marnic, Eric,

Luc, Katleen, Anja,

Koen, Bart, Bram, Stephanie

Rouwd. & Drukw.B.V.B.A RAOUL, Brusselsestraat 70, Brakel,
Tel. 055 /42 24 49

