

Mijn lichaam is bezweken; Heer, Gij zijt mijn  
hoop en mijn aandeel. Ps. XVII



## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

### MARCEL BROODCOORENS

echtgenoot van Mevrouw

Huguette Spitaels

geboren te Nederbrakel, de 6 december 1930 en  
overleden, in de kliniek der Zusters van Barm-  
hartigheid te Ronse, de 30 januari 1958, versterkt  
door de HH. Sacramenten der stervenden en de  
Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

De wonde die Ge ons toebrengt, o Heer, is zeer  
groot, doch wat ons troost is dat Gij onze Vader  
zijt. (H. August.) Het leven lachte hem tegen en  
beloofde hem nog vele jaren te schenken en zie in  
de Lente zijner dagen wordt hij weggerukt van  
zijn duurzame echtgenote en geliefde kinderen.

Groot was onze verslagenheid toen het treurig  
nieuws van het overlijden ons bereikte « Marcel  
heeft ons verlaten ». Die aangename verschijning  
die overal waar hij aankwam vrede en blijheid  
zaaide, die onvermoeibare werker die steeds iedee-  
ren trachtte bij te staan en voldoening te verschaf-  
fen en nooit iets kon weigeren, is niet meer. O  
diep geheim ! O werken Gods ! Dat de aanbidde-  
lijke Wil van God geschiede en gezegend worde.

Beminde Echtgenote, vaarwel ! Ik hoopte nog  
lange jaren met u in vrede te mogen leven, maar  
God heeft het anders gewild en ons in de bloei  
van 't leven gescheiden. Uw hart breekt en bloedt  
. . ik laat u twee engelkens na . . draag er zorg  
voor. In de blijde hemel zal ik voor u allen bid-

den en u voort beminnen. Tot wederziens dan bij  
de Heer.

Teergeliefde Kindertjes, nauwelijks hebt gij va-  
der gekend, die er toch zo nodig was. Wanneer gij  
zult ouder geworden zijn eert uw moeder al de da-  
gen van haar leven en vergeet vader niet in uw  
gebeden.

Dnurbare Ouders, Broeders, Zusters en Familie  
die ik allen zo vurig beminde, weest mij indachtig  
in uw gebeden. Dat zal de blijvende band zijn,  
tussen hen die nog een wijl op deze aarde blijven  
vertoeven en degenen die naar het Vaderhuis zijn  
vertrokken.

H. Hart van Jezus ons toekome uw rijk. 300 d.  
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(7 j. en 7 q. afl.)

## De familiën

BROODCOORENS, DE STAERCKE,  
SPITAEELS, POLS en TRIMPONT

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.