

*Wanneer een mens haar hoge jaren
goed en flink heeft uitgeleefd
omdat de Heer haar wilde sparen,
laat ons dan dankbaarheid bewaren
als God haar uur gekozen heeft.*



Dankbaar willen wij in ons gebed
de herinnering bewaren aan

MEVROUW

Martha BROODCOORENS

weduwe van de Heer Jozef DE SMET

geboren te Michelbeke
op 11 augustus 1902
en overleden in het rusthuis Najaarszon
te Brakel op 10 februari 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Heer, onze God,
de naam van elke mens
staat gegrift
in de palm van Uw hand.
Wij vertrouwen U
onze overledene, Martha, toe.

Help ons geloven
dat wij over de dood heen
in liefde met elkaar
verbonden blijven,
dank zij Jezus,
Uw Zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt,
omdat Gij trouw blijft
aan de liefde,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.

De families :

BROODCOORENS - DE SMET
TRIMPONT - PERSOONS
danken U om uw blijken van meelevens.

Namis : vrijdag 28 februari 1997 om 18.30 uur
in de decanale kerk Sint-Pieter te Brakel.