

Kom gezegende mijns Vaders, bezit het rijk dat u is voorbereid van in het begin van de wereld,



## Bid voor de ziel

van

## RENÉ BROODCOORENS

echtgenoot van

## ZENAÏDE COSYNS

geboren te Michelbeke de 11 September 1900, en godvruchtig overleden te Ronse de 7 Juni 1951. Gesterkt door de H. H. Sacramenta der stervenden.



Het leven van deze man, wiens heengaan we betreuren was gelijk J. Vandeputte dichtte: "Het leven is zo hard en zo schoon.."

Schoon was het omdat deze man zijn leven dienstelijk wist te maken in de ogen van God Als goede christen en als huisvader was hij een echt voorbeeld. Steeds wist hij aan God te geven wat Hem toekwam en daardoor bouwde hij z'n huisgezin op een echt stevige grondslag.

Hard was zijn leven omdat hij zich afgebeeld heeft voor zijn huisgezin. Steeds stond hij op de bres voor de vooruitgang ervan en ontzag zich dan ook geen last noch moeite. En toch was hij gelukkig, want hij was ervan overtuigd dat een zekere stoffelijke welstand nodig was om God nog zo goed te kunnen dienen. Als christen arbeider heeft hij dan ook steeds in alle middens en omstandigheden zijn heilig geloof weten te verdedigen. Daarom buigen wij nu het hoofd voor hem die begreep dat men met het dagelijks brood ook zijn hemel moet verdienen en daarom zijn we hem dan ook dankbaar om het goede voorbeeld dat hij ons allen gaf.

Nu is die brave man gevallen als slachtoffer van zijn zwaar en ondermijnend werk. Lang heeft hij geleden en droeve dagen en nachten gekend. Noch wetenschap noch gebed mochten hulp of genezing brengen.

gen. Hij heeft zijn kruis gedragen zonder morren, steeds tevreden en geduldig. En juist omdat zijn leven zo schoon was zal christus tot hem zeggen "Kom; gezegende mijns Vaders..."

Dierbare echtgenote en kinderen, mijn heengaan is zo plots gekomen. Zwaar is het verlies, doch sterkt U in het geloof. "Waar mensen strijden helpt de Heer." Van hierboven blijf ik op U allen waken.

Bemide moeder, naast vader zaliger, heb ik U veel te danken. Bij u heb ik geleerd te bidden en te werken en daarom vraag ik nu Gods zegen over U. Moge Hij u nu sterken in uw droefheid.

Beste broers en zusters, samen zijn we opgegroeid en steeds hebben we elkaar gesteund en geholpen. Om dat alles dank ik U. Komt verder goed met elkaar overeen en vergeet mij niet in uw gebeden, dat is nog de enige broederband die ons nog samen bindt.

Mijn familie en werkmakkers, ik zeg U geen vaarwel; maar een tot weerziens. Maakt dat uw leven, dat soms ook zwaar is, toch schoon is in de ogen van God. Vergeet mij niet in uw gebeden.



Mw René Broodcoorens, geboren Zenaïde Cosyns;

Mr & Mw Frans Bauwens-Broodcoorens en kinderen Beatrice, Godelieve en Lucien;

Mr Lucien Broodcoorens;

Mw Wwe Vital Broodcoorens-Trimpont;

De Familiën Broodcoorens, Trimpont, Cosyns, Schauwers;

BEDANKEN.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt