

Bid voor de ziel van

RENE BROODCOORENS

echtgenote van Martha VERFAILLE

geboren te Sint Maria Horebeke op 26 december
1913 en na een kort verblijf in de St. Nikolaaskliniek
te Kortrijk overleden op 25 september 1983.

Lid van de C.R.M.

*stilleven
natuur
verf en penseel*

*diepe stilte over een leven
onaangeroerd penseel*

de ziel van een kunstenaar : bain Ingo

Enkele woorden zijn als penseeltrekken voor een portret van een schilder, die geen zelfportret geschilderd heeft.

Dat aangeboren talent heeft hij veelzijdig ontwikkeld, en het kleur en uitdrukking gegeven in tal van werken. De fierheid om een expositie weerspiegelde zijn aard : hij wilde wat bereiken waarop hij zijn stempel kon slaan. Het was van hem, zijn scheppingswerk. Het bleef van hem : zijn naam.

In wisselende taferelen lag de wisseling van zijn karakter : groot in woorden, een klein hart, van niets en alles bevreesd, soms onstuimig, onbegrijpelijk, soms bedaard, tot rust gekomen. Altijd was het de expressie van zijn gemoedsleven, met de volle inzet

van zichzelf, zoals hij ook jarenlang zijn werk behartigd heeft.

Zijn temperament kende hoogten en laagten, en tegelijk kon hij tot in het uiterste bezorgd zijn voor het welzijn van zijn vrouw, zichzelf daarbij vergetend. In gezelschap ging alle lof naar haar. Hij was Martha dankbaar voor haar onopvallende goedheid, en levensnabijheid.

Hij zocht graag mensen op, soms echt ertoe gedreven, gewoon om eens bij hen te zijn, en ieder gesprek vond hij verrijkend en deugddoend. Het was hem een vreugde op een bescheiden manier zijn diensten te kunnen aanbieden.

Over het onmiddellijke heen zag hij, zoals hij in de diepte van een vergezicht kon kijken. En achter elke einder ontwaarde hij de Schepper der natuur, de God van alle leven, in wie hij vast geloofde. En bij elk kerkelijk gezang voegde hij zijn stem, een vaste klank vanuit zijn diepste overtuiging.

Hij is ontwaakt in Gods nieuwe morgen...
zie je de dag, met al zijn kleuren,
doorheen je verdriet en de duisternis ?

God, geef dat wij het zien mogen,
en René verder aan het werk bij U,
levend in uw liefde,
verder levend in wat spreekt van hem,
zijn kunstenaarsziel :
bain Ingo.

Zijn echtgenote :
Martha Verfaille,

De families
Broodcoorens-Van Pevenage-Verfaille-Adyns
danken u.