

†
Sterven is te ruste gaan
moe van aardse zaken
om in d'eeuwigheid voortaan
bij de Heer t'ontwaken. (G. Gezelle)
Uw gebed vergezelle naar de
eeuwigheid de heer

Victor BROODCOORENS

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Magdalena DE DOBBELEER
geboren te Overboelare op 13 januari
1899 en godvruchtig overleden in het
Stedelijk Ziekenhuis op 23 april 1990,
gesterkt door het H. Sakrament der
zieken.

Het is zo vlug gegaan de laatste dagen.
Zijn ziekte was wel ernstig, maar wie
had dat gedacht. Hij was bereid
gevonden door de Heer. Hij was een
kloeke landsman, een sterke natuur,
die nochtans geleidelijk aan moest
afscheid nemen van wat hem hier op
deze wereld nauw aan het hart lag :
het verlies van zijn dierbare echtgenote,
met wie hij goddank zovele jaren in
geluk heeft mogen samenleven en
samen arbeiden en dan zijn bedrijf en
zijn akkers, waar hij zoveel zweet op

Begrafeniso. Andries, Station-Moerbeke

gelaten heeft. Met taaie moed heeft hij
het lang volgehouden want van
kindsbeen af had hij geleerd wat
werken was en graag maakte hij zich
nog ergens dienstbaar. De wijde
natuur is zijn arbeidsveld geweest,
waar hij zich dicht bij God wist.
Bij dit alles wist hij zich steeds
geborgend in de familiekring, omringd
door zijn kinderen en kleinkinderen
die vol begrip met hem medeleefden.
Wijs en bezadigd was hij geen man
van luid vertoon maar zijn doen en
laten werd gekenmerkt door recht-
geaardheid en trouwe eerlijkheid
tegenover God en de mensen. Zijn
diep geloof droeg daarvan ook de
stempel. Het harde werk van zoveel
jaren, had hem een zacht gemoed
gegeven, dat zo dankbaar kan zijn voor
de goede zorgen die hij mocht ont-
vangen. De toewijding van zijn dier-
baren was voor hem een sterke steun
en een ware troost de laatste jaren van
zijn leven.

De families :
BROODCOORENS - DE DOBBELEER
MONNIER - DE PADT
danken U.

Druk. De Nayer - Moerbeke