



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Zoë BROODCOORENS**

weduwe van de Heer Cyriel MODDE

geboren te Michelbeke op 21 februari 1906  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 1 december 1998,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

De families

BROODCOORENS - TRIMPONT  
MODDE - D' HAESE  
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 3 januari 1999 om 9 uur in de  
parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel.

In de donkerste dagen van het jaar zijn voor deze goede moeder ook harde tijden geworden. Na een korte tijd ziek te zijn, bleef haar herstel uit en onze hoop bleek ijdel. Vrij vroeg na pa, ben je de zelfde weg opgegaan.

Heer, wij danken Je, om de vrouw en moeder die ons leerde leven en werken. Gij zijt tot haar gekomen in het schemerdonker van de vroege morgen, met de bloemen van het verleden, die Gij fris gehouden hebt in uw korf, de schoonste bloemen van haar zijn: haar werkkraft, haar waarachtigheid en haar sterk vertrouwen.

Dank Heer, om de begaafde moeder, de waarachtige vriendin van iedereen, omdat zij de kunst bezat het geluk aan iedereen te gunnen. Haar duurzaam geluk droeg de bescheiden naam: tevredenheid.

Heer, wij zijn bedroefd en toch in volle overgave om onze moeder, om heel haar leven, haar steun en haar onbegrensde hulp. Laat dit ons laatste woord zijn Heer; dat wij geloofd hebben in haar liefde.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zoveel liefde hebben wij met elkaar gedeeld, geef mij voortaan jullie bede en moge God je helpen en steunen.

Dierbare familie en vrienden. Afscheid nemen van dit leven is zo moeilijk, maar in liefde en genegenheid elkaar steunen is een opgave die de moeite waard is. Wees mij dan ook indachtig in je gebed.