

Wat is het goed te sterven als men goed geleefd heeft. H. Augustinus.



IN DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie-Febronie BROODKOOLE

Weduwe van de Heer Joseph PETIT

geboren te Strijpen op 23 april 1889
en godvruchtig overleden te Anderlecht
op 11 januari 1983, gesterkt door
de Sacramenten der stervenden.

Heer, wij zijn getroffen door dit heengaan.
Het is niet altijd gemakkelijk afscheid te nemen.

Moeder, u deed geen wonderbare dingen, maar u verstond de kunst om ons gelukkig te maken.

Vrouw met een groot geloof, bidden was verweven in uw dagelijks leven als 'n plicht, als kristenmens.

Nooit zullen we uw bezorgdheid en uw gulle lach vergeten.

Moeder, uw voorbeeld van goedheid, rechtvaardigheid en werklust zal voor ons een steun zijn om ook ons leven verder waardevol uit te bouwen.

**De families DE SMET-PETIT,
DE TEMMERMAN-PETIT,**

**danken u voor uw medevoelen
en uw gebed.**

Begraaf. Wwe. J. D'HOORE, Tel : 521 35 65