

†

VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

**Frans BROSENS**

echtgenoot van Mevrouw

**Lea MUYSHONDT**

geboren te Antwerpen op 11 juli 1902, er  
overleden in de Eeuweestkliniek  
op 4 juni 1987, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten der Zieken.

—

Onze Bompa heeft de laatste bladzij-  
de van zijn dik levensboek definitief  
omgeslagen.

De hoofdstukken van dit boek hou-  
den wij allen in onze herinnering,  
want in dit boek hebben wij scenes  
meegespeeld.

Wij zijn allen heel blij dat wij een

deeltje van zijn boek hebben kunnen  
opfleuren.

Wij zullen dit boek in het diepste  
van ons hart opbergen en nooit ver-  
geten wat er in geschreven staat.

Gelukkig putten wij onze sterkte uit  
het goede voorbeeld dat hij ons ge-  
geven heeft.

*Namens de kleinkinderen*

*Nadineke.*

†

Uw deelneming in ons verlies was  
ons een grote troost en Uw gebed  
een kostbare hulp voor onze dierbare  
Overledene.

Daarvoor danken wij U innig en op-  
recht

Mw Lea MUYSHONDT,  
De Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen,  
De Families BROSENS en MUYSHONDT.