

Gelukkig de doden, die in den Heer sterven. (Apoc. 14)

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Emiel Browaey's

weduwnaar van

Mevrouw Zulma De Cock,

geboren te Mater, de 8 November 1882, en aldaar godvruchtig overleden, de 3 November 1952, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zoet is het sterven als men wel geleefd heeft. De dood is voor de rechtvaardigen het einde van beproevingen en lijden, en de intrede tot het Eeuwig Leven.

Zo is het leven: God geeft het ons, en neemt het terug wanneer het Hem belieft.

Die altijd eer en plicht getrouw,
goed man, goed vader, kind en vrouw
beminnde werd bemind ervan,
zou zulk een kwalijk sterven dan?

(Gezelle)

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden,
vaartwel! Gedenkt mij allen in uw gebeden. Bidt dikwijls voor mij: Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Mijnheer Maria BROWAËYS:
Mijnheer en Mevrouw Jozef BAUTERS-BROWAËYS en kinderen Astrid, Omer en
Arlotte;
Mijnheer en Mevrouw Henri BROWAËYS-VAN DEN BERGHE en zoon Emmanuel;
Mijnheer en Mevrouw René REYNAERT-BROWAËYS en kinderen Jean, José en
André;
Mijnheer en Mevrouw Charles BROWAËYS-BAUTERS;
Mijnheer en Mevr. Albert MERCHIEERS-BROWAËYS en kinderen Marc en Monique;
Mijnheer Daniel BROWAËYS;
Mijnheer Julien BROWAËYS;
Mijnheer Goddijne BROWAËYS;
De families BROWAËYS, DE COCK, GEZELS en DE RUYVER.

Diepgevoelig aan uw blikken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigsten dank.