



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Ivo BROWAEYS

weduwnaar van Mevrouw

Julie YERNA,

geboren te Mater op 6 december 1897 en
godvruchtig overleden in het rusthuis
« De Samaritaan » te Nukerke
op 1 januari 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer, gedenk uw dienaar Ivo. Van jongsaf
hebt Gij er in het H. Doopsel uw kind van
gemaakt en hem aldus voorbestemd tot het
eeuwig geluk. Feilbaar zoals ieder mens,
heeft hij toch zijn geloof in U en zijn ver-
trouwen in uw grote grote barmhartigheid
dagelijks beleden in het gebed; maak nu
zelf van dat geloof een redding, beloon dit
vertrouwen door hem op te nemen in uw on-
eindige liefde.

Ja, het gewichtigste ogenblik van ons aards
bestaan is de overgang naar het andere, het
blijvende leven. Bij het stervensuur past het
hieraan te denken: mijn bestaan heb ik aan
God te danken, ik hoop dat hij mij in Zijn
oneindige barmhartigheid zal opnemen in het
Rijk van geluk en vrede.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, beste familie, hebt dank om
uw zorgen en genegenheid. Weest voor elkan-
der een steun. Bidt allen voor mijn zielerust.
Ik dank U voor al de liefde waarmede gij
mij hebt omringd, vooral tijdens mijn laatste
dagen. Vergeet mij niet in uw gebeden.

De families BROWAEYS, GABRIEL, YERNA en
GENDARMES,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel