



In gebed verenigd nemen wij afscheid van

DE HEER

## Omer, Victor BROWAEYS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

### Madeleine VANDEPLADUTSE

geboren te Ronse op 6 februari 1902 en er plots  
overleden op 12 december 1987,  
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis»

Erelid van de Bond van het Heilig Hart  
Oud-strijder van de oorlog 1940-45  
Vaandeldrager van Bond Oud Strijders  
Koning Albert I

Veteraan van Koning Leopold III

Vereremerkt met verscheidene eretekens

Door dit plots heengaan van deze goede man is weer een echt kristelijk man uit onze parochiegemeenschap verdwenen ; als vader voor zijn gezin was hij steeds zorgzaam ; als vriend en buur was hij een echte volksvriend, levenslustig en optimistisch ; als ijveraar voor Kerk en Wereld, voor Parochieblad was hij de trouwe dienstvaardige man ; als oud-strijder was hij een goede strijdmakker en vriend in het samenzijn.

Trouw op post in onze kerk, blij om elke ontmoeting met mensen zal hij bij de Heer het eeuwig geluk ontvangen. Gods liefde gaat uit naar allen die Hem genegen zijn.

Dierbare kinderen en familie, met uw gedeelde zorg voor mij was het leven schoon en goed. Blijf nu voor elkaar zorgen in lief en leed. God de Heer was mijn sterkte en vertrouwen, blij biddend mij gedenken. Beste vrienden en geburen, moge God de Vader van

alle leven ons in eenheid van geest en hart bewaren.  
Hij was goed voor mij, wees goed voor elkaar.

H.Maria, Moeder van Jezus onze Verlosser, spreek voor mij ten beste in Gods hemelrijk.

Heer en Mevrouw Leon STEURBAUT-BROWAEYS,  
Mejuffrouw Chrétienne BROWAEYS,

Heer en Mevrouw Erwin STEURBAUT-GOESSENS,  
Mejuffrouw Carline STEURBAUT,

De families BROWAEYS, DENDAUW,  
VANDEPLADUTSE en LANDRIEN,

**danken U voor uw gebed  
en blijken van deelneming.**

---

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse

