

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer.

†

Na een vruchtbaar leven in werk en lijden en na een langdurige ziekte is van ons heengegaan, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken

DE HEER

Oswald BROWAEYS

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine GOESSENS

geboren te Chapelle Led Herlaimont op 8 juni 1924 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 15 augustus 1984.

Oswald is na een langdurige en pijnlijke ziekte van ons heengegaan. Vooral de laatste dagen van zijn leven waren bijzonder pijnlijk. Maar hij heeft het kruis van zijn ziekte met geloof en groot geduld gedragen. Hij zal nu van de Heer mogen vernemen: « Gij zijt 'n goede en trouwe dienaar geweest. Gij hebt in het kleine mijn vertrouwen niet beschaamd. Nu zal ik u laten delen in mijn heerlijkheid ».

Dierbare echtgenote, laten wij de Heer danken voor al het goede en schone dat wij elkaar gegeven hebben... voor de vele jaren dat we mochten samen blijven. Veel te vroeg moet ik u verlaten. Mijn afwezig-

heid zal een leegte brengen in ons huis en in uw leven. Weet echter dat onze liefde blijft.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij treurt nu allen omdat gij mij niet meer in uw midden ziet... doch troost u, want ik blijf met u verbonden. Ik dank u om uw grote genegenheid en uw goede zorgen. Bidt thans voor mij en blijft goed voor moeder.

Dierbare familie en vrienden, hebt dank voor uw vriendschap en medevoelen. Blijft mij met allen die mij genegen zijn gedenken in uw gebeden.

Heer Jezus, wees hem barmhartig en geef hem de eeuwige rust.

Madeleine GOESSENS, zijn echtgenote ;

Roger BROWAEYS - VANGHELuwe,

André BROWAEYS,

Jan HOSTE - BROWAEYS en kind,

Luc BROWAEYS,

Marleen BROWAEYS en verloofde,
zijn kinderen en kleinkind ;

De families BROWAEYS, GOESSENS,

YERNA, GABRIEL,

danken voor uw blijken van deelneming.

Namis : vrijdag 24 augustus om 19.30 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde