

Gods wegen zijn de onze niet,  
Hij weet en wij begrijpen niet;  
Wij buigen 't hoofd en bidden om genade,  
Wij zeggen « Ja » en vragen dan om kracht.  
(Guido Gezelle)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## **Richard, Valère BROWAEYS**

**zoon van wijlen Maurice BROWAEYS en  
Madeleine HERTECANT,**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 17 juni  
1931 en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 26 juli 1983 in de H. Hartkliniek.  
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Ieder mens gaat zijn levensweg en soms  
is het een moeilijke tocht om vrede en ge-  
luk te vinden. Toch weten we, Heer, dat  
Gij met ons gaat, al is de weg ook pijn-  
lijk en droevig. Eens rijst toch de dage-  
raad en komen wij bij U in Uw vaderlijke,  
liefdevolle armen.

Heer, wij vertrouwen U Valère toe, die  
al te vroeg van ons is weggenomen. Laat  
hem nu thuis komen bij U.

Dierbare moeder, broer, schoonzuster en  
familieleden, dank U voor al de liefde en  
troost die ik steeds bij U mocht ondervin-  
den, aanvaardt dit tijdelijk afscheid in  
kristelijke zin en vergeet niet dat alleen  
het gebed ons samenzijn blijft in ere hou-  
den, in afwachting van een blij weerzien  
samen met al onze dierbare overledenen.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bvo.

De families

BROWAEYS, GABRIELS,  
HERTECANT, VAN DEN HAESEVELDE,  
danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel