

†

AANDENKEN AAN

de Heer Jan BROUWERS

echtgenoot van

Mevrouw Anna GEUSENS

Oud-Bestuurslid van de Bakkersbond Turnhout.

Lid van de Maria Congregatie.

Geboren te Turnhout op 5 maart 1891
en overleden in het Sint-Isabella Rusthuis
te Arendonk op 26 juni 1977,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

„Ga binnen in de vreugde van uw Heer.“

Deze rechtvaardige en vrome man heeft zeker deze uitnodiging mogen ontvangen bij zijn overgang van dit leven naar het eeuwige. Hij zal daar onthaald zijn door al zijn geliefden, onder wie een broer priester, wier opvoeding en voorbeeld van hem hebben gemaakt wat hij heel zijn leven gebleven is: een oprecht gelovige, een vurig congregant van O. L. Vrouw, een liefhebbende echtgenoot en vader, een plicht-

bewust en trouw vakman, een dienstvaardige en behulpzame vriend voor velen; kortom: een rechtvaardig en eerbiedwaardig beheerder van Gods goederen op aarde.

Mijn dierbare echtgenote, dank voor uw medewerking en uw zorgzaamheid: ik blijf bij u in de Heer. Mijn broer priester, mijn zuster kloosterlinge, gedenkt mij in uw offer en gebed. Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw genegenheid, en blijft immer trouw aan wat ik u onderwees door woord en voorbeeld.

En gij allen die mij vriendschap hebt betoond, aanvaardt mijn dank, en gedenkt mij voor de Heer.

VOOR UW BLIJKEN VAN DEELNEMING

DANKT U

DE FAMILIE BROUWERS - GEUSENS.