



*Zwijg mij,
niet dood,
maar;
praat mij,
tot leven!*

DIERBARE HERINNERING AAN

De Heer

Stefaan BROUWER

zoon van Raymond en Irène DURANT

Hij werd geboren te Geraardsbergen op 12 februari 1971 en is er godvruchtig overleden in het Onze Lieve Vrouwziekenhuis op 24 februari 1997, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:

BROUWER - DURANT

danken U voor uw gebed
en blijk van genegenheid in hun rouw.

Heer, God,

*in dit uur gedenken wij een mens
van wie we zielsveel houden
die we erg zullen missen
nu en altijd*

*Help ons te geloven dat de dood geen einde is,
maar het begin van een geluk,
groter dan onze mooiste droom op aarde.*

*Aan uw goedheid,
vertrouwen we onze overledene toe:
geef hem nu een plaats
in uw woning
die Gij voor uw getrouwen hebt bereid.*

*Blijf hen die wenen
troostend en sterkend nabij.
Laat ze uw zorg ervaren
in de trouw van hun vrienden
wanneer straks het gewone leven
weer verder gaat.*

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Viane, 1 maart 1997

*Begrav. Druk. * Willy .Collier - De Taeye **
Karkoolstraat, 2 - Moerbeke Tel. 054/41.35.00 - 075/48.73.75