

De vrede van de Heer Jezus-Christus zij met hem.



Bid voor de zieleerust van
ZEER EERWAARDE HEER
ALBERT BRUGGEMAN

geboren te Eecloo den
Priester gewijd den

3 Februari 1881,
25 April 1905

Algemeen Bestuurder der Zusters van het

H. Hart van Maria te Nederbrakel sedert 27 Januari 1928,
godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 20 Nov. 1949,
gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de
H. Kerk

“ Zelf weet-gij toch wel dat ons optreden onder U niet
zonder vrucht is geweest. Ons troostwoord had niets te
maken met dwaling, onzuivere bedoeling of bedrog; maar
we verkondigden het Evangelie, niet om te behagen aan
de mensen maar aan God alleen die onze harten beproeft.

Nooit traden we met vleitaal op, ge weet het; gij
herinnert U toch wel ons werken en zwoegen onder U,
dag en nacht.

Gij zijt getuigen, en God ook, hoe heilig, rechtschapen
en onberispelijk, wij ons onder U gedragen hebben. Gij weet
ook, hoe we ieder van u hebben vermaand, berispt, be-
zwoeren een leven te leiden aan God welgevallig, aan God
die U roept tot zijn Rijk en zijn Glorie „ (I Thess. 2)

Priester naar Gods Hart, offeraar voor God en de men-
sen wijdde hi zijne schoone begaafdheden aan de dienst
des Heren. Hij had een grote waardering voor een diep
godsdienstig leven; stipt was de nauwgezetheid, waar-
mee hij zijn plichten vervulde; in zijn optreden handelde
hij steeds met een bovennatuurlijk inzicht.

De Congregatie, die hij bestuurde met helder doorzicht
en wijs beleid, was hem uiterst dierbaar. Om haar te
dienen vergat hij zich zelf. Hij bedwong zijn zwak li-
chaam met sterke geest en taale wil en spaarde het niet
tot hij er bij nederviel.

Hij heeft zich ingespannen op zijn werk, zonder men-
ten, met de schanderheid van zijn geest en met de volle
maat van zijn levenskracht. Altijd bezig met onderrich-
ten, studeren of schrijven, onvermoeibaar werker met rijk
ontwikkeld verstand, slachtofferde hij zijn gezondheid en,
zijn leven.

Bezieler van alle ondernemingen en fijn gevoelig kun-
stenaarstemperament, drukte hij zijn stempel op de ge-
bouwen van het klooster. Hij bouwde God een waar-
dige tempel en de luister van Gods huis was hem lief.
Hoeveel slapeloze nachten, kostte hem niet, het versieren
van zijn kloosterkerk, zijn trots.

Welaan, getrouwe dienaar, tred binnen in de vretug-
de uws tieren.

Beminde Bloedverwanten, gij waart mij altijd toege-
wijd; houdt mijn gedachtenis in ere en blijft mij indachtig
bij de Heer.

Mijn dierbare Zusters, allen dank ik voor uw gebe-
den en communiën; leeft naar mijn woord en voorbeeld
en behoudt de goede geest van werkzaamheid, deugd-
zaamheid en innige omgang met God, en uw Vader in
de Hemel zal uw Congregatie zegenen.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome!

De Familiën BRUGGEMAN en HEYSSE,
De Zeer Eerw. Moeder Overste en Zusters
van het Heilig Hart van Maria te
Nederbrakel.

danken innig om uwe gebeden
en blijken van deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt