

Hij was rechtzinnig in daden en gedachten.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Gilbert BRUGGEMAN

Weerstander 1940-45 - Vereerd met „La Medaille commémorative Française” en verschillende andere Eretekens. - Lid van het Rode Kruis en vereerd met het ereteken der bloedgevers.

Geboren te Zele op 10 juli 1909 en godvruchtig overleden te Dendermonde op 22 augustus 1963.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Voor hem die menigmaal zijn bloed ten dienste stelde van de lijdende evenmens, werd nu geen afdoend geneesmiddel gevonden : hij glijdde zienderogen in de armen der dood.

Hij was een bedachtzaam man, spaarzaam met woorden, maar des te meer nadenkend en gevoelig van hart. Gepijnigd door de tegenslagen van het leven, opende hij zelf zijn milde hart voor al wie in nood verkeerde.

Dierbare familieleden, jaren lang heb ik de gezelligheid van uw huis gedeeld, ik dank U om die broederlijke genegenheid; doch laat die liefde zich verder nu uiten door een oprecht gebed voor zijn zielerust.

„Heer, wij bevelen U de ziel aan van uw dienaar, moge hij, gestorven voor de wereld, leven voor U, en wat hij tijdens zijn aards leven uit zwakheid heeft misdreven, wil dat in uw grote barmhartigheid uitwisen. Door Christus onze Heer!”

Dat hij ruste in vrede, bij de Heer.



De familiën

BRUGGEMAN en VERSTRAETEN

zeer gevoelig voor blijken van

medeleven in rouw en gebeden

BEDANKEN.