

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Irma, Marguerite**

**BRUGGEMAN**

weduwe van

**Alfred GAUBLOMME.**

Geboren te Everbeek op 11 juli 1907 en godvruchtig overleden in het OCMW te Ronse op 22 februari 1982, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de St.-Jozefsgilde.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste te sterven.

Deze dierbare overledene is gestorven, betrouwend dat de Heer haar voor het vele schone en goede in haar leven zou belonen en haar opnemen in Zijn eeuwige goedheid. De Heer zelf toch heeft gezegd: « Wat

gij voor hen hebt gedaan, dat hebt gij voor mij gedaan, kom binnen in het Rijk der Hemelen ».

Met droefheid in het hart om haar heengaan, danken we de Heer voor haar gegeven zijn in goede en kwade dagen en vragen wij daarom met vertrouwen dat de Heer haar nu opneme in het hemels Vaderhuis.

Bemide familie, vrienden en kennissen, ik dank u voor al de toegewijde zorgen en uw genegenheid. Moge de Heer er u om lonen. Bid nu de Heer dat Hij mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.ø.

Namis : Paaszaterdag 10 april om 20 u.

De families BRUGGEMAN, COECK,  
GAUBLOMME,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel  
Begravenissen Amand Marroyen, Brakel